

**Kan iemand met het karakter van Petrus ooit rein gaan noemen wat de Bijbel onrein noemt?  
Handelingen 10 en 11.**

Wat een spannend verhaal. Petrus op zijn dakterras. Hij wil gaan bidden, maar hij krijgt honger. En terwijl ze beneden eten voor hem bereiden, ziet hij een kleed neerdalen dat krioelt van de dieren die hij van Mozes niet mag eten. Hij schrikt overeind. Zijn ze nou beneden een várken aan het braden...! Wat zal hij doen? Ingaan tegen iets wat in de Bijbel staat? Ineens omarmen wat in de Bijbel toch een gruwel wordt genoemd?

De Bijbelgetrouwheid van Petrus is hartverwarmend en herkenbaar. Ga je mij nu zeggen dat ons voorgelacht het al die eeuwen fout gedaan heeft? Dat wij de Bijbel altijd verkeerd gelezen hebben? Waarom zou het ineens anders moeten? En als het anders moet, geef mij dan alsjeblieft de tijd om eraan te wennen.

Hoeveel tijd krijgt Petrus?

“Ga zonder aarzelen met die heidense mannen mee.” Zo. Zomaar mee met mensen die volgens een eeuwenlange opvoeding onrein zijn. Een stem uit de hemel moet Petrus overtuigen. Tot drie keer toe. De man die hij moet gaan bezoeken heet Cornelius. Die komt meteen in actie. Wat een verschil met Petrus. Zo zie je maar weer dat het een christelijk werk is om heidenen te bekeren, maar een heidens werk om christenen te bekeren.

Petrus heeft zich misschien ineens herinnerd dat Jezus zelf al alle spijzen rein verklaard had (Markus 7:18-23). In elk geval is hij om. “Als God hun hetzelfde geschenk wil geven als ons die in de Heer Jezus Christus geloven, hoe zou ik Hem daar dan van kunnen weerhouden?”(11:17)

Ja maar, wat blijft er dan over van het onderscheid tussen rein en onrein! Vindt de Heer het ineens niet meer belangrijk of iemand rein leeft?

Luister maar eens wat Petrus verderop zegt, tijdens een belangrijke vergadering in Jeruzalem: “God heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want Hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd.” (15:8-9) Kijk wat het nieuwe criterium is geworden. Of iemand rein is volgens de wetten van het Nieuwe Testament: innerlijk, door het geloof in de Heer Jezus.

En dan het ontroerende: de Joden uit de besnijdenis (11:2) laten zich geruststellen...! En ze gaan God loven. (11:18)

Zou datzelfde bij ons kunnen gebeuren?

“God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als onrein of verwerpelijk mag beschouwen.” (10:28)

Gesprekspunten.

1. Ken je nog twee momenten waarop Petrus eerst heftig tegenstribbelt en dan overstag gaat?
2. Als Petrus de tijd had moeten krijgen om te wennen aan de nieuwe situatie, ten koste van wie zou dat dan gegaan zijn?
3. Petrus zegt iets heel opmerkelijks over de wetten van Mozes, in Hand.15:10. Wat zet hij daar in 15:11 tegenover? Wat vind je ervan als in de kerk aan mensen wetten worden voorgehouden?
4. Hoe reageer jij op veranderingen in de kerk? Waarom zo? Kan Hand.10-11 iets voor je betekenen?
5. Voor wie meer wil: waarom zouden bepaalde dieren in de tijd van Mozes onrein verklaard zijn?
6. Wat raakt jou het meest in dit verhaal?